

Tussen 2015 en 2017, en opnieuw in het schooljaar 2019-2020, schreef ik stukjes over de schoolloopbaan van onze zoon. Die verliep niet vlekkeloos. Na een moeizame overgang van po naar vo zat hij een tijdje thuis. Hij startte opnieuw op 10-15 Agora Groesbeek en vond daar weer houvast. Dat resulteerde erin dat hij het afgelopen jaar zijn vmbo-diploma haalde.

De stukjes die ik erover schreef, waren in eerste instantie vooral een soort zelfreflectie. Ik merkte uit reacties dat ze gewaardeerd werden door anderen. Omdat het herkenning opriep, en gesprekken mogelijk maakte.

Om die reden heb ik alle stukjes opnieuw samengebracht in deze bundel Sprongen. En ook omdat het succesverhaal van onze zoon te mooi is om niet te vertellen. Daar wil ik hem en iedereen die betrokken is bij Agora graag de credits voor geven.

De bundel is beschikbaar in pdf en in epub formaat. Delen mag, reacties welkom.

NB: Het eerste deel van de bundel heb ik eerder, in 2018, gepubliceerd onder de titel Zoonlief.